

**Deel 5 van het Online Programma**  
**“Spiritualiteit van het Hart in “Laudato Si.”**  
*(Hans Kwakman msc)*

**De voorafgaande delen van dit online programma**

Deel 1 (sectie 1-3) bevat enkele aantekeningen over de wijdverbreide behoefte aan een Spiritualiteit en verwijst naar de verschillende soorten Spiritualiteit, die beschikbaar zijn. Een Spiritualiteit van het Hart is de spiritualiteit van de Chevalier-familie, met inbegrip van de leken van de Chevalier-familie.

Deel 2 (paragraaf 4-16) biedt een korte inleiding op de belangrijkste aspecten van het Charisma van pater Jules Chevalier (1854-1907).”

Deel 3 (sectie 17-29) wil laten zien dat een Spiritualiteit van het Hart net zo relevant is voor de mensen van vandaag als voor de mannen en vrouwen in de tijd van P. Chevalier. Dit deel is gebaseerd op de brief van paus Franciscus "Evangelii Gaudium" ("de vreugde van het Evangelie").

Deel 4 (sectie 30-50) heeft als uitgangspunt de brief van Paus Franciscus "Amoris Laetitia" ("de Vreugde van de Liefde") en reflecteert op een spiritualiteit van het hart als inspiratiebron voor het dagelijks leven van echtparen, alleenstaanden en religieuzen, die in een gemeenschap leven.

Het deel, dat nu volgt (deel 5) reflecteert op een Spiritualiteit van het Hart in Paus Franciscus' brief "Laudato Si".

Al deze secties zijn nog verkrijgbaar bij Dhr. Roland Douchin via <cornovum@gmail.com>.

## **Sectie 51: 'Laudato Si' en een Spiritualiteit van het Hart**

Op 24 Mei 2015 publiceerde Paus Franciscus een encycliek met de titel "Laudato Si": "Geprezen zijt Gij", waarin hij spreekt over "*de Zorg voor ons Gemeenschappelijk Huis.*" In deze open brief roept de Paus ons op om op de plaats waar wij leven, ons verantwoordelijk te voelen voor ons gemeenschappelijk huis, namelijk de wereld, die wij samen met zoveel andere schepselen bewonen: de planeet aarde.

Dat gemeenschappelijke huis maakt momenteel een diepe crisis door, zegt de Paus. Hij spreekt van "*de complexiteit en de talrijke oorzaken van de ecologische crisis*" (LS 63).. Hij heeft het over de opwarming van de aarde en de klimaatverandering; de wegwerpcultuur en de vervuiling; de extreme droogte en het gebrek aan veilig drinkwater; het verlies aan biologische diversiteit en de verslechtering van de kwaliteit van het menselijk leven. We kunnen niet onverschillig blijven voor deze catastrofes, stelt hij, temeer daar deze rampen vooral de armste mensen treffen.

Maar voor ons, Chevalierverbondenen, geldt ook de vraag, welke houding wij te midden van deze crisis kunnen aannemen – wij, die een Spiritualiteit van het Hart proberen te beleven. Die vraag brengt ons regelrecht tot de kern van de uiteenzetting van Paus Franciscus, die hij als volgt formuleert: "*De schepping behoort tot de orde van de liefde. De liefde van God is de fundamentele drijfveer van al wat geschapen is*" (LS 77). Hij baseert deze visie op het getuigenis van de Heilige Schrift. Het boek 'Wijsheid' zegt bijvoorbeeld: "*Alles wat er is hebt U lief; niets van wat U gemaakt hebt is U te min; u zou het niet eens gemaakt hebben als U er afkeer van had*" (Wijsheid 11:24; LS 77). De Paus nodigt ons daarom uit om de schepping op de eerste plaats te zien "*als een geschenk, komende van de uitgestrekte hand van de Vader van allen. als een*

*werkelijkheid, verlicht door de liefde, die ons oproept tot universele gemeenschap” (LS 76).*

Deze visie van de Paus roept veel vragen op, zeker in deze tijd waarin zoveel mensen slachtoffer worden van de wereldwijde COVID-19 pandemie. Maar ook mensen die te lijden hebben van verwoestende aardbevingen of orkanen; aanhoudende droogte of overstromingen; schrijnende armoede, blijvende handicaps of pijnlijk verlies, zullen zich verwonderd afvragen hoe de Paus kan spreken van een God die alles wat leeft, liefheeft (Wijsheid 11: 26). Daar gaan wij in de volgende secties nader op in.

### **Bezinning**

*“In de kunst, de literatuur, de heilige geschriften,  
de liturgie en de mystieke contemplatie  
vinden wij veel culturele en religieuze bronnen.  
Deze dragen bij aan een milieuvriendelijke houding,  
die onlosmakelijk verbonden is met ons geloof.  
De scheppingsverhalen in de Bijbel  
benadrukken het onderlinge verband,  
dat bestaat tussen onze relatie met God,  
de naaste en de aarde,  
terwijl de aarde ons gemeenschappelijk eigendom is.  
Dit alles vereist dat wij met onze menselijke intelligentie  
de bijzondere aard van de dingen respecteren.  
Elk levend wezen  
heeft in de ogen van God een waarde,  
die uitstijgt boven het praktische nut ervan.  
Er bestaat een wereld van bewondering  
waarin de dingen niet louter en alleen  
gewaardeerd worden voor zover ze nuttig zijn.  
In het perspectief van een goddelijke schepping  
is alles met elkaar verbonden.”*

( Anthony J. Kelly CssR, "Laudato Si"  
An Integral Ecology and the Catholic Vision.  
ATF Press Publishing Group, Australia)

